

Een leven dat telt (3)

Soms kun je in de gemeente het gevoel hebben dat je niet meetelt, dat niemand je ziet staan of dat je wel gemist kun worden: 'Mij hebben ze niet nodig; ik heb geen gave.' De boodschap van de bijbel is heel anders: elk lid in het lichaam van Christus telt! Dat moeten we vaak tegen elkaar zeggen. Want dit is wat we allemaal persoonlijk mogen geloven: 'Ik kan op mijn unieke wijze van betekenis zijn voor de gemeente van Christus!'

Ambtsdragers

Voor wie geroepen worden om een ambt te vervullen is het ook belangrijk om dit te zien (want het gaat niet om de stoel, maar om het doel). Ambtsdragers zijn geroepen om er zorg voor te dragen dat ieder gemeentelid dit beleeft en er ook uit leeft: a) Ik mag er zijn in de gemeente! b) Ik ben van betekenis voor de gemeente! Dat gebeurt waar we de kern van ambtsdrager zijn steeds meer gaan zien als: ontvangen genade uitdelen.

Groei van het lichaam

Het gaat in de kerk van Christus niet in de eerste plaats om de instandhouding van het lichaam zodat alles hetzelfde blijft. Kerk-zijn betekent gericht zijn op groei. Het gaat om eenheid door geloof in en kennis van Christus (4:13a) en om groei naar de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus (4:13b). Zo groeien we, door liefde en waarheid, volledig toe naar het hoofd Christus (4:15). Deze groei zal alleen plaats kunnen vinden als die geconcentreerd is op Christus.

Christus

De groeiende eenheid is de eenheid in de Zoon van God. Dat houdt in dat we als gemeenteleden en ambtsdragers gaan ervaren dat we van betekenis zijn voor de gemeente naar de mate waarin we groeien in Christus. Waar niet alles om Christus draait, valt het lichaam uiteen omdat we dan meewaaien met elke wind, met wat er maar verkondigd wordt (4:14). Alleen Christusverkondiging in erediens-

'Groeien in Christus' is niet een hype maar onze hoogste roeping.

Waar Christus en zijn genade centraal staan, mogen we geestelijke groei verwachten.

en kleine groepen en pastorale en diaconale contacten houdt een belofte van geestelijke groei in.

Ieder deel draagt bij...

De bijbel maakt duidelijk: ieder deel van het lichaam is nodig. 1 Korintiërs 12 is daarover ook heel duidelijk. Het kan dus nooit zo zijn dat het opbouwwerk in de gemeente van Christus wordt uitbesteed aan ambtsdragers. Integendeel: zij zijn het die ervoor moeten zorgen dat ieder lid haar of zijn gave(n) kan gebruiken in de gemeente. Zij rusten toe (4:12) en zij vormen de gewrichtsbanden die het lichaam ondersteunen en bijhouden (4:16a).

...naar vermogen

In de oude vertaling staat: 'op zijne wijze'. Geen enkel lid hoeft op het andere te lijken. Ieder mag op zijn of haar unieke wijze er voor de gemeente zijn. De bron daarvan is de genade (4:7). Onze gaven zijn er niet om ons op voor te laten staan: het zijn genade-gaven (4:7-8). Ons vermogen is het vermogen dat we ontvangen van de Geest naar de maat waarmee Christus geeft.

Door de liefde

Het is wonderlijk maar waar: het lichaam bouwt zichzelf op! Het bestaat dus tegelijkertijd: dat het lichaam door Christus wordt opgebouwd én dat het zichzelf opbouwt. Dat gebeurt door de liefde (3:17-19; 4:2,15). In 4:16b vinden we in een notedop wat uitgebreider aan de orde komt in 1 Korintiërs 12 tot 14. Daar gaat het over de gaven, het lichaam en de liefde. 1 Korintiërs 13:13 moeten we ook nadrukkelijk leren toepassen in het opbouwwerk van de gemeente: maar de grootste is de liefde

Leermomenten

- Leer gemeenteleden én ambtsdragers!
- Leer genieten van genade. Geloof dat je alleen in Christus alles vindt wat je nodig hebt. Dat is de ware levenskunst.
- Leer een nieuwe taal. Het kunnen spreken van de vijf talen van de lief-

de zal door Gods genade een geweldige bijdrage leveren aan de geestelijke (én getalsmatige) groei van de gemeente.

- Leer geduldig te zijn. Groeien kost namelijk tijd. Geduld is een onmisbare dimensie van de vrucht van de liefde.

Bijbelrooster: gemeenteopbouw is groeien in liefde

Ma. 1 Korintiërs 12:12-31

Di. 1 Korintiërs 13

Wo. Romeinen 12:9-21

Do. Galaten 5:13-26

Vr. Efeziërs 3:14-21

Za. Filippiëzen 2:1-11

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Welke liefdestaafel pas jij toe in de gemeente?

b. Jezus centraal stellen

Lezen Efeziërs 4:1-16. Ga samen na hoe hier over Christus wordt gesproken.

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over de volgende punten:

- Herken je dat: 'Ik tel niet mee in de gemeente'? Wat gaat er dan verkeerd?
- Hoe kunnen we werken aan de realisering van wat er in vers 16b staat?
- Hoe liefdevol vind jij onze kleine groep en onze gemeente?
- Hoe ondersteun jij de ambtsdragers? Hoe ondersteunen de ambtsdragers jou?

d. Zich naar buiten richten

Praat samen door over een niet-gelovige collega/buurman/vriend die je zou willen laten merken hoe lief Christus hem of haar heeft. Hoe doe je dat?

Liefde is de dochter van de genade.

